

*De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
Het is nu op, zo is het goed.*

In stille eenvoud is van ons heengegaan

Guido Marchand

echtgenoot van Lieve Haesaert

Geboren in Roeselare op 26 oktober 1943 en
rustig van ons heengegaan in de Sint-Jozefskliniek
in Izegem op 4 september 2024.

De uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd, zal
plaatsvinden in de **aula** van het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittemsesteenweg 39 in Tielt
op **woensdag 11 september 2024** om **10.30 uur**.

Daarna volgt de crematie en zal zijn urne worden geplaatst
in de urnenkelder op de begraafplaats van Ardoois.

Er is geen mogelijkheid om Guido te groeten.
Hou zijn beeld in goede herinnering.

Online rouwregister op www.viaenevinckier.be

Rouwadressen:
Seringestraat 21, 8850 Ardoois
Berlingmolenstraat 8, 8850 Ardoois

Lieve Haesaert

zijn echtgenote

† Giovanni Marchand
Josefien Marchand

Kristof en Nathalie Vandeverre-Marchand
Iben Vandeverre

zijn kinderen en kleinkinderen

Hugo en Marie-Paul Marchand-Vanhecke en familie
Lucien, † Greta Wannyn-Marchand en familie

Guido en Marleen Haesaert-Cobbe en familie
† Gilbert, Lutgarde Clarysse-Haesaert en familie
Eric Haesaert

Daniël en Nicole Wydooghe-Haesaert en familie
Freddy Haesaert

Hugo en Katleen Haesaert-Fiems en familie
† Paul, Lily Haesaert-Dhaluin

Erwin en Christine Gheyle-Haesaert en familie

*zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen
zijn neven en nichten*

Delen mee in dit verdriet:
de families Marchand-Lelieur en Haesaert-Vandermeersch.

Met dank aan:
zijn huisarts,
de dokters en het personeel van Sint-Jozefskliniek Izegem,
de thuisverpleegkundigen.