

*Wees niet treurig om wat niet meer is,  
Verblijd u om wat geweest is.*

*M. Yourcenar*



Dankbaar nemen we afscheid van

*Ivonne Demeulenaere*

echtgenote van † Godfried Buddaert (1926-1962)

echtgenote van † Frans Buddaert (1932-2011)

Geboren in Pittem op 1 september 1928  
en zacht van ons heengegaan in het  
Sint-Andriesziekenhuis in Tielt op 6 maart 2024.

De uitvaartdienst zal plaatshebben  
in de aula van het funerarium Viaene-Vinckier,  
Pittemsesteenweg 39 in Tielt,  
op donderdag 14 maart 2024 om 12.30 uur.

Daarna zal de urne worden bijgezet in het  
urnenveld op de begraafplaats van Pittem.

Hou Ivonne in goede gedachten zoals ze was.  
Er is geen begroeting mogelijk.

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wilfried en Rita Buddaert-De Ceuninck

Claude en Annelies Buddaert-Thorrée

Nikita

Luka

de aanverwanten van de families

Demeulenaere-Callens en Buddaert Verleye-Pozzolo.

Rouwadres:

Familie Demeulenaere, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier  
Pittemsesteenweg 39 - 8700 Tielt

Online: [www.viaenevinckier.be](http://www.viaenevinckier.be)

Met dank aan:

haar huisarts,  
de directie en het personeel van WZC Samen in Tielt,  
de directie en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.