

*Zijn stoel is leeg.
Zijn stem is stil.
Wie hem heeft gekend,
weet wat dat zeggen wil.*

In stille eenvoud is van ons heengegaan

Roger Van Laethem

zoon van † Remi Van Laethem en † Maria De Fraeye

Geboren in Ardoorie op 23 maart 1941 en rustig
van ons heengegaan in het Sint-Andriesziekenhuis
in Tielt op 18 november 2024.

De uitvaartdienst, rond de urne, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de **aula** van het funerarium Viaene-Vinckier,
Pittensesteenweg 39 in Tielt
op **vrijdag 22 november 2024** om **10.30 uur**.

Daarna zal zijn as worden toevertrouwd aan de aarde
op de begraafplaats van Ardoorie.

Er is geen mogelijkheid om Roger te groeten.
Hou zijn beeld in goede gedachten ter herinnering.

Rouwbetuiging:
Familie Van Laethem, p/a Uitvaartzorg Viaene-Vinckier,
Pittensesteenweg 39, 8700 Tielt.
Online via www.viaenevinckier.be

Dit melden u:

Carine Van Laethem en Jan Viaene

Jens en Joyce

Vic

Liv

Jonas en Sarah

Lotte

Nancy Van Laethem en Tony Callens

Lisa

Margo

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

de familie van † Marcel en † Lydia Biebuyck-De Fraeye

Michel en Annie Van Laethem-Verholle en familie

de familie van † Willy Van Laethem

Eric en Sonja Van Laethem-Vanderwee en familie

zijn broers en schoonzussen, zijn neven en nichten

de families Van Laethem - De Fraeye

delen mee in dit verdriet.

Met dank aan:
zijn huisarts dr D. Montaigne,
de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt
en een speciale dank aan Brenda.