

Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld
en voor Uw komst was ik niet bevreesd.

De verrezen Heer riep tot deelneming aan Zijn heerlijkheid

ZUSTER RITA

Juliana Craeye
Zuster van de Heilige Kindsheid Ardooië.

Zij werd geboren in Gent op 1 december 1927
en wijdde haar leven door kloostergeloften toe aan de Heer op 15 september 1947.
Gesterkt door de ziekenzegening is zij rustig overleden op 28 mei 2024
in het AZ Delta in Rumbeke.

Dit melden u:

de Algemeen Overste en de Zusters van de Heilige Kindsheid in Ardooië,
de kloostergemeenschap van Varsenare,

wijlen de heer en mevrouw Van Mieghem-Craeye Marie-Louise,
wijlen de heer en mevrouw Schelfhout-Craeye Henriette, kinderen en kleinkinderen,
Zuster Beata, Nicole Craeye, Zuster van de Heilige Kindsheid Ardooië,
de families Craeye-De Meurisse.

Met dank aan haar huisarts, het verzorgend personeel van het klooster en van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en het personeel van AZ Delta Rumbeke.

Om de Heer te danken voor dit voltooide leven wordt u uitgenodigd
om met ons eucharistie te vieren op ZATERDAG 1 JUNI 2024 om 10.30 uur
in de kloosterkapel van de Zusters van de Heilige Kindsheid, Brugstraat 32, Ardooië.
De Gregoriaanse missen worden opgedragen in dezelfde kapel.

Voor een stil moment bij Zuster Rita bent u welkom in het funerarium Viaene-Vinckier,
Kortrijksestraat 16 in Ardooië, elke weekdag van 17 tot 18.30 uur.

Heer, laat Zuster Rita delen in Uw eeuwige vreugde.